

veilinger ook een zelfstandige hiërarchie zich ontwikkelt. Valt bij de lagere godsdiensten de organisatie nog geheel samen



baar. Welnu, zo ook de Kerk.

„De ideale geesteskerk” zoals Rauwenhoff en Pfeiderer zich die voorstellen, zegt Tiele, „heeft geen werkelijk bestaan want de administratieve band als vereniging van gelijkgesinde plaatselijke gemeenten, vormt geen Kerk.

De sociologische structuur der Kerk moet dus op de sociologische structuur van de staat, en niet op die ener gemeentelijken.

Zou nu Christus, die anders altijd zo zorgzaam rekening houdt met de diepste neigingen der menselijke natuur, voor deze sociale aanleg der mensen blind zijn gebleven? Neen, natuurlijk. Maar het is de grote fout van Sabatier en Harnack hiervoor geen oog te hebben. Uit de teksten waarin Christus alle uiterlijke koningspraak en wapengeweld uit zijn Rijk verwijst, en waarmee Hij natuurlijk niets anders bedoelt, dan te zeggen dat zijn Rijk geen politieke staat is, maar een geestelijk Rijk; willen zij nu ineens afleiden, dat het sociale element in de godsdienst niet op zijn plaats is, dat de godsdienst door Christus gepredikt, **privaat** zaak is, en alleen het individu betreft.

Och, hadden zij beter de boeken van Prof. Tiele gelezen, en wat meer vergeijkende godsdienstwetenschap gestudeerd, **zouden zij niet tot zulke sociologisch-onhoudbare meningen zijn gekomen.** Dár hadden zij ook het Evangelie intact kunnen laten, en er niet allerlei teksten uit los hoeven rukken, die zij nu met de reïtste willekeur als latere invoegeels ter zijde schuiven.

Want wie het hele Evangelie van Jesus Christus wil belijden, moet van den beginne af aan de instelling van een Kerkelijke hiërarchie toegeven **althans in de herra.** Want als iets zich in het Rijk Gods met de komende groei ontwikkelen moet, dan was het natuurlijk de sociale organisatie, die rechtstreeks evenredig is met het aantal der leden van een groep. Dat zien wij zo duidelijk aan de ontwikkeling der staten. Hoe arm is de overheid in een staatje als Monaco ontwikkeld. Maar hoe rijk in een organisatie als het **Kingdom** wereldrijk. Bovendien breidt met het toenemen der beschaving o.m.a.w. met de onafzienbare groei der individuele zielkundige differentiering zich ook de staatszorg in het algemeen belang van zelf op allerlei bemoeiingen uit, die te voren aan bijzondere personen of vrije genootschappen werden overgelaten. Denkt b.v. slechts aan het verschil van burgerlijke organisatie tussen Curaçao met zijn West-Europese cultuur en een der vele ongeveer even grote Bantoe-negerstammen in het Congo-gebied.

Dat dus de bestuursorganisatie der Christelijke Kerk pas langzamerhand in de loop der eeuwen kon groeien, en de bemoeiingen der overheid zich eerst van lieverlede konden gaan uitspreiden over allerlei belangen en strevingen, die in den beginne nog meest aan het particulier initiatief werden overgelaten, ligt dèrmate voor de hand, dat het wel een wonder zou zijn, als het anders gelopen ware. Zo heeft ook een bloem immers geen stamper nodig eer de meeldraden zich ontwikkeld hebben; zo heeft een jonge boom zonder hoefdtakken nog geen eigenlijke stam. Maar de aanleg voor die stam is er. Want geen organische ontwikkeling zonder kiem of kern. Geen normale uitbreiding van overheidsrechten zonder de legitieme vestiging van een overheid. En dus ook in het geestelijke Goderijk geen rechtmatige verder-ontwikkeling van autoriteit zonder een Goddelijke aanstelling.

Welnu, die Goddelijke aanstelling staat nu in het Evangelie op verschillende plaatsen allerduidelijkst te lezen. Tot Petrus en tot Petrus alleen heeft Christus gezegd: **Gij zijt de rotsman, en op uwe rots zal ik mijne kerk bouwen.** (Mt. 16: 19.)

Petrus alleen heeft Christus in het Messiaanse Goderijk hier op aarde aangesteld tot **ZIJN STEDEHOUDER** en heer des huizes: door het overgeven der sleutels met de woorden: En Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen. Tot Petrus alleen heeft Christus gezegd: **Ik heb voor u geboden, dat uw geloof niet moge wankelen.** Gij dan sterk uwe broeders, de Apostelen: in hun geloof. (Lc. 22: 31 ss.)

Aan Petrus alleen heeft Christus de leiding zijner kude voor zijn heengaan voor goed, definitief overgegeven, toen Hij hem om de driemaalge verhoofden op zijn driemaal geverde liefdesbetuiging, tot driemaal toe beval: **Weid mijne lammeren.** Hoed, mijne schapen. Leid mijne kudde (Lc. 22: 32).

Aan Petrus kwam dus toe het monarchische oppergezag in de Kerk. En Pfeiderer erkent, dat dit met zó duidelijke woorden in het Evangelie van

Mattheus te lezen staat, dat hij hierom alleen het hele Evangelie van Mattheus liever verwerpt. Maar dat vinden wij nu toch langzamerhand een al te makkelijke en al te wuft methode.

Naast Petrus en onder hem staat het college der twaalf Apostelen. Hén twaalfen had Christus uit de schare zijner leerlingen uitgekozen, en ze bij zich geroepen op de berg; hén had Hij verkozen tot zijne getuigen, en zendingen. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik u; van vissers had Hij hen mensenvissers gemaakt; tot hen had Hij gezegd: **Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.** Gaat dus en onderwijst alle volkeren, en doopt hen in den naam des Vaders en des Zoons, en des H. Geestes, en leert hen onderhouden alles wat Ik u heb opgelegd en zie, Ik ben bij u alle dagen, tot het einde der wereld. Met de onderwijsplicht deelde Hij hun dus Zijn eigen volmacht mede, de gelovigen te besturen en te leiden. Door een voorgeschreven openingsplechtigheid, het Doopsel, moesten zij de mensen één voor één opnemen in hun gemeenschap, en zij moesten van hen eisen, de zedewet van Christus in hun doen en laten na te leven. Bovendien gaf Hij hun de volmacht om hun college bij sterfgeval aan te vullen: **immers in 't college der twaalfen zou Hij Jesus Christus zelf, in de geest met zijn leiding tegenwoordig blijven, alle dagen tot aan het einde der wereld.** Het Apostel-College moest dus blijven voortbestaan. Bovendien gaf Hij hun enige functies der priesters en rabbijnen van het Oude Verbond. „Wat gij binden zult op aarde zal gebonden zijn in den hemel, en wat gij ontbinden zult op aarde zal in den hemel ontbonden wezen.”

Dit binden en ontbinden nu zijn technische termen uit de rabbijnenschool, aan de Apostelen uit de dagelijkse praktijk bekend. Als toch een Israëliet twijfelde, hoe hij in een bepaald geval de wet moest toepassen dan ging hij tot de rabbijn, legde hem het geval uit, en vroeg: ben ik nu in dit geval door de wet gebonden: **deze of die handeling te stellen?** Dan antwoordde de rabbijn door hem te binden d.w.z. door autoritatief te zeggen: ja of nee. Welnu, deze leiding over de gewetens niet om ze te dwingen, maar om ze te verrijken, ze op te voeden en te leiden naar de geest der Christelijke leer, was hiermee dus aan de Apostelen gegeven.

En wij zien b.v. bij Paulus in zijn eerste brief aan de Corinthiërs zeer duidelijk, hoe hij hiervan gebruik maakt (Cor. 7: 10, 25). Over de onschendbaarheid van het huwelijk, zegt hij, dat de Heer dat beveelt en niet hij; maar omtrent de toepassing ervan op het gemengde huwelijk bekend hij uitdrukkelijk geen beslissing van Jesus zelf te hebben, maar een eigen uitspraak te geven **krachtens zijn Apostolische zending.** Ingevolge van het al of niet uithuwelijken der jonge vrouwen.

En dat de gelovigen aan de Apostelen moeten gehoorzamen als aan Jesus zelf en Zijn hemelen Vader, heeft de Zaligmaker ook nadrukkelijk meer dan eens uitgesproken. „Wie u hoort, hoort mij en wie u vermaadt, vermaadt mij, en wie mij vermaadt, vermaadt Hem, die mij gezonden heeft (Lc. 5: 16). „En waar men u niet ontvangt en niet luistert naar uw woorden; voorwaar ik zeg u: aan het land Sodoma en Gomorra zal het op den oordeelsdag beter vergaan, dan aan zulk een stad”. (Mt. 10: 14-15). Ook deze woorden gelden nog voor onze dagen. Evenals die andere: Wie niet met mij is, is tegen mij.

Ieder ziet het, al de gelovigen die Christus als leraar voor onfeilbaar houden, kunnen aan het uitgekozen twaalf-tal het oppergezag onmogelijk ontzeggen. Alles te zamen bezitten de Apostelen met Petrus aan hun hoofd dus krachtens Jesus' nadrukkelijke wilsbeschikking (om nog van de toediening der Sacramenten te zwijgen):

1. het onfeilbare leraarschap omtrent de geopenbaarde godsdienst.
  2. De geestelijke rechtspraak.
  4. De bevoegdheid om hunne macht over te dragen op hunne opvolgers.
- Daaraan beantwoordt in de gelovigen of leken nu de viervoudige plicht:
1. van de leer der Apostelen aan te nemen: als was het Christus zelf, die sprak;
  2. hun gewetensbezwaren aan de Apostelen bloot te leggen.
  3. aan de Apostelen in alle geestelijke zaken, als aan de plaatsbekeders van Christus zich te onderwerpen en gehoorzaam te zijn.
  4. Al deze blijken van onderdanigheid ook aan de opvolgers der Apostelen te bewijzen.

Wordt vervolgd.



## Voor Uu kinderen Toddy

3 MAAL PER DAG.

## Het Conclaaf van 1922

Paus Benedictus XV overleed op 22 Januari 1922, uitgeput door zijn arbeid voor de wereldvrede. Daags nadien zong de Aartsbisschop van Milaan een plechtige Requiem in de beroemde marmaren dom, en sprak hij een lijkrede uit over den Heiligen Vader, wiens opvolger hij worden zou. Tot tekst had hij gekozen de woorden: *Erat lucerna ardens et lucens in caliginoso loco.*

„Aangetrokken door de straling van Zijn luister, keerden zich alle volkeren als bij instinct naar Benedictus XV om Zijn weldadige medewerking te verkrijgen bij de pacificatie der Staten. Vermoed van de langdurige overheersing der brute machten, erkenden ze eindelijk weer de hogere en voornamere levenswaarden. Nooit was het prestige van de Heilige Stoel zo groot als vandaag. Men moet diep in de geschiedenis teruggaan om zulk een tijd te vinden.”

Dezelfde avond nog verliet de kardinaal-aartsbisschop vergezeld van zijn secretaris, Milaan om zich naar Rome in conclaaf te begeven. Toen hij in de trein stapte, kwam een katholieke jongemensvereniging het Perron op en bood den bisschop witte bloemen aan ten afscheid. De leidster zeide er bij: „De bloemen zijn wit, evenals het habit, dat Uwe Eminentie gaat dragen.”

Maar de kardinaal weigerde deze bloemen aan te nemen en zei: „Breng ze maar liever naar de kapel”. Toch was Hij diep ontroerd door de geste. Verwachtte hij dat de keuze op hem zou vallen? Waarschijnlijk niet. Het blijkt uit het verslag van het conclaaf, gevonden in de nagelaten aantekeningen van wijlen kardinaal Mercier. Zoals men weet blijven de stemmen geheim, maar deze particuliere notities geven toch een indruk van het gebeurde in het conclaaf van begin Februari 1922. Ze zijn bekend gemaakt en Mgr. Fontenelle, hoewel geen bewonderaar van zulke indiscretie heeft ze gebruikt in zijn uitstekend gedocumenteerde levensbeschrijving van den Paus Pius XI.

Bij de aanvang van het conclaaf namen er scherpe tegenstellingen in het college van kardinalen, en aan het aantal stemmen, dat deze tegenstellingen markeerde, kon ieder zien, dat een overwinning van een der beide richtingen praktisch uitgesloten was. Drie en vijf kardinalen waren aanwezig. Degene, die gekozen wordt, moet twee derden der stemmen op zijn naam vergaderen. Welnu, de eerste keuze maakte uit, dat 23 stemmen de ene — en 24 stemmen de andere richting in het college vertegenwoordigden, zodat geen van deze groepen de kans op de keuze van zijn candidaat had. De eerste groep gaf haar stem aan kardinaal Merry del Val en aan kardinaal La Fontaine, de tweede groep aan kardinaal Gasparri en aan kardinaal Maffi. De naam van kardinaal Ratti kwam aanvankelijk slechts een uitzonderlijke maal uit de stembus. Op de derde dag van het conclaaf echter begonnen de groepen afstaan te doen van hun kandidaten om hun stem te geven aan kardinaal Ratti. Achtereenvolgens verwierf deze in verschillende stemmingen eerst 11, dan 17, dan 24, en vervolgens 27 stemmen. De vierde dag stond wel vast, dat kardinaal Ratti zou worden gekozen. Bij de eerste stemming van die dag trok hij 30 stemmen op zijn naam. De tweede verkiezing besliste het pleit: Twee en veertig kardinalen van de drie en vijftig brachten hun stem uit op kardinaal Ratti. Dit was de beslissende meerderheid. Kardinaal Achilles Ratti was gekozen tot Paus.

Zodra dit geschied was, werden in de Sixtijnse kapel, waar het conclaaf vergaderd, de baldakijnen neergehaald boven de zetels van de kardinalen, met uitzondering van den gekozenen. Alle aanwezigen scharen zich nu om diens zetel, en plechtig vraagt de deken van het college van kardinalen: „Achilles Ratti, aanvaardt gij de verkiezing, die u aan-

wijst tot het soevereine Hogepriesterschap?”

Een minuut lang duurt de stilte in de Sixtijnse kapel. De nieuwe Paus zit met gebogen hoofd, als biddende. Dan verheft hij de stem en antwoordt:

„Men moet niet kunnen zeggen, dat ik geweigerd heb, zonder voorbehoud te gehoorzamen aan de wil Gods. Men moet niet kunnen zeggen, dat ik mij onttrok aan een last, die mijn schouders dreigde te drukken. Men moet niet kunnen zeggen, dat ik te geringe waarde toekende aan de stemmen mijner broeders, de kardinalen. Spijts mijn onwaardigheid, die ik diep voel, aanvaard ik daarom deze verkiezing.”

„Welke naam zal Uwe Heiligheid voeren?” vraagt de deken der kardinalen en de gekozen Paus antwoordde:

„Onder het pontificaat van Pius IX werd ik ingelijfd in de Katholieke Kerk en zette ik mijn allereerste schreden op de kerkelijke loopbaan. Pius X riep mij naar Rome. Pius is een naam van vrede. In het verlangen, al mijn krachten te wijden aan het werk van de wereldvrede, waaraan mijn voorganger, Benedictus XV, zich geheel gegeven heeft, kies ik derhalve de naam Pius XI.”

Weer is het even stil in de Sixtijnse kapel. Dan deelt Pius de Elfde mede:

„Een woord nog wens Ik hierna toe te voegen. Ik betuig ten aanhore der leden van het Heilig College, dat ik vast voornemens ben, al de rechten der Kerk en al de praerogatiaven van de Heilige Stoel strikt te handhaven, maar verder verlang ik, dat mijn eerste zegen als een pand van de vrede, waarnaar de mensheid verlangt, niet alleen zal uitgaan naar Rome en Italië, maar naar de gehele Kerk en naar de gehele wereld. Ik zal dus de zegen geven van het buitenbalcon van Sint Pieter.”

Sedert 1870 was het de eerste maal, dat een Paus verscheen op de grote loggia van de Sint Pieterskerk om te zegen Urbi et Orbi te geven. Het was Februari 1922, om 11.45 in de voormiddag. Een onafzienbare menigte had zich verzameld, want de witte rook uit het schoorsteentje van de Sixtijnse kapel had de Pauskeuze aangekondigd. Een half uur later verscheen kardinaal Bisleti, eerste diaken van de Sint Pieterskerk en riep het verblijdende nieuws: „Habemus pontificem.”

„Een grote vreugde verkondig ik u. Wij hebben een Paus. De allereerwaardigste Kardinaal Achilles Ratti is gekozen en heeft de naam aangenomen van Paus Pius XI.”

In wit gewaad betreedt de Paus de loggia en zegent de mensheid. Onstuimige vreugde maakte zich meester van de menigte. Aan het geluch komt, schier geen einde. De nieuwe Paus is buiten Sint Pieter getreden, op het grote balkon. Hij heeft een oplossing gegeven aan de Romeinse quaestie. Die oplossing behoeft nog slechts haar beslag te vinden in de formele overeenkomst met de Italiaanse regering. Kardinaal Gasparri wordt benoemd tot staatssecretaris. Op 11 Februari 1929, precies om 12 uur in de middag teken hij het Verdrag van Lateranen. De ratificatie had plaats ten Vaticaan, de 7de Juni 1929. Op 25 Juli verlaat de Paus de Vaticaanse ballingschap en volgt een processie met het Allerheiligste.

## KLIER-UITVINDING HERSTELT DE JEUGD IN 24 UREN.

Lijders aan krachtwijzigingen, zenuwzwak gestel, onzuiver bloed, kort memoerie, en die oud en versleten zijn vóór hun tijd, zullen bij zijn de nieuwe klier-uitvinding van 'n. Amerikaans dokter te leren kennen.

Deze nieuwe uitvinding is in staat vlug en gemakkelijk de kracht te herstellen van uw klieren, het bloed te zuiveren, uw geheugen te versterken en U tot een nieuw mens te maken in 8 dagen. Inderdaad, deze uitvinding is een zeer aangenaam middel, in tabletvorm in te nemen, en behoedt voor klier-operaties; geeft nieuwe kracht in 24 uren, is geheel schadeloos en natuurlijk in zijn werking.

Het succes van deze uitvinding, genoemd Dr. Nixon's Vi-Tabs is in Amerika zo groot geweest, dat het nu door alle apothekers verspreid wordt, onder garantie van volkomen succes of uw geld terug. Met andere woorden: Dr. Nixon's Vi-Tabs doen U nieuwe kracht voelen en maken U van 10 tot 20 jaar jonger, anders stuurt U het ledige pakje terug en ontvangt uw geld weerom. Een speciale dubbelkracht-fles van 48 Dr. Nixon's Vi-Tabs kost weinig en de garantie beschermat u. Als uw apotheker het niet heeft schijf dan aan

DE LIMA & CO., Curaçao.

## ALGEMEEN POLITIEK OVERZICHT

De meeste aandacht in de wereldpolitiek blijft Spanje vragen; waar men momenteel de republiek aan het liquideren is. Azana is afgetreden, maar of er nog genoeg vitaliteit is om enige tegenstand te organiseren, zullen we moeten afwachten. Lang zal deze tegenstand niet duren en nu alle landen de regering Franco hebben erkend, is nog enig verzet niets anders als onverantwoordelijk bloedvergieten van een bende misdadigers, die misschien nog wat buit wensen te halen van het doodbloedende Madrid.

Frankrijk nog meer als Engeland moet achteraf wel een grote spijt hebben van de politiek, welke het tegenover Franco heeft gevoerd. Heel hartelijk zal de vriendschap wel nooit worden, maar het enige mogelijke is, dat men thans een houding aanneemt van dien aard dat Franco niet geheel in de armen van de totalitaire staten wordt gevoerd. Als gevolg is, dat de 83 jarige generalissimus Petain, oud leermeester van Franco, nog in dienst van het vaderland is getreden om te Burgos voorlopig als Frans gezant op te treden.

Frankrijk staat verder in het teken van de presidentsverkiezingen welke op 6 April zullen plaats hebben.

Van grotere betekenis als een presidentsverkiezing in Frankrijk, waar een president niet veel meer als een stroman is, was de verkiezing van een nieuwen Paus.

Merkwaardig was wel het grote verschil bij de mededeling van de uitslag in de radio van Engeland, waar de katholieken een uiterst kleine minderheid vormen en de radio van Duitsland, waar de katholieken 40% der bevolking tellen. De officiële Duitslandzender had werkelijk niet met minder (laat in de avond werden wat Duitse persberichten gegeven) kunnen volstaan; en dan was Kardinaal Pacelli nog wel voor Duitsland, waar hij **veertien jaren** was en waar hij de schepper was van 't condaat, juist 'n heel bijzondere persoonlijkheid. Bemind in ons eerste artikel hebben beschreven. Maar daar zit juist de knoop. En ook al zou het uit het radiobERICHT niet gebleken zijn, we wisten wel dat Duitsland niemand minder gaarne op de Pauselijke troon zou hebben gezien dan deze „herorragende” persoonlijkheid.

Hoe de benoeming in Italië is ontvangen, is ons niet bekend. Maar in Rome onder het volk was Pacelli geweldig populair en te meer, daar hij een Romein is; Pacelli is bovendien verwant aan de meest vooraanstaande Romeinse families. De verhouding tussen Italiaanse regering en nieuwe Paus is wel anders als de Duitse verhouding, maar desniettemin heb **zon staatsvoegpolitiek** zijn om te **erinaal en Vaticaan** een heel moeilijke periode doormaakt. We zouden daarvoor tal van feiten kunnen aanhalen, doch we zullen ons slechts beperken tot twee gebeurtenissen die nog van zeer jonge datum zijn.

In de dagen vóór Kerstmis werd van diverse zijden tot de H. Stoel het verzoek gericht om het initiatief te steunen van de Franse Oud-strijders om met Kerstmis een wapenstilstand te verkrijgen in Spanje. De Romeinse correspondent van het bekende Belgische Katholieke Dagblad de Libre Belgique, wist zelfs mede te delen dat op 15 December van het vorig jaar een Franse prelaat ten Vaticaan verscheen, die in afwijking van het gewone protocol onmiddellijk bij den H. Vader werd toegelaten, terwijl er nog een hele reeks kerkelijke **bevoegdigheden** hun beurt om in audientie te worden ontvangen, zaten af te wachten. Na dit bezoek heeft Paus Pius XI onmiddellijk aan Kardinaal Pacelli de nodige instructies gegeven om in naam van den H. Vader aan Franco om een wapenstilstand te vragen voor Kerstmis.

Er waren nog geen 24 uur verstreken, of er werd ten Vaticaan medegedeeld, dat, indien uitvoering werd gegeven aan bovenbedoeld besluit van den Paus, het verdrag van Lateranen onmiddellijk zou worden opgezegd, daar de actie van den H. Vader om vrede te stichten in Spanje, in strijd werd geacht met artikel 24 van bedoeld tractaat. In bedoeld artikel bevestigt de H. Stoel haar bereidwilligheid om zich geheel afzijdig te houden van „de tijdelijke conflicten tussen de andere staten”. Hierdoor heeft Mussolini, **na een een** te meer laten blijken, dat hij de strijd in Spanje niet als een burgeroorlog beschouwt, maar als een tijdelijk conflict tussen Italië en de Spaanse republiek.

Een ander feit dat wel een zeer scherp licht werpt op de gespannen verhouding tussen Kerk en Staat in Italië. De nieuwe bepalingen omtrent de huwelijkswetgeving in Italië zijn lijnrecht in strijd met artikel 34 van het Condaat tussen Italië en de H. Stoel, waarbij aan de Kerk het recht wordt toegekend om alle huwelijken in te zegenen waartegen geen kerkelijk-rechterlijke bezwaren bestaan: al deze huwelijken zouden ook voor de burgerlijke wet van kracht zijn.

De Paus was voornemens om de rechten der Kerk te verdedigen en alvorens aan de priesters opdracht te geven dat zij geen „rekening” behoeften te houden met de nieuwe bepaling, schreef de H. Vader eigenhandig aan Mussolini een brief waarin Z. H. op dengelijke gronden zijn bezwaren uiteenzette. De Nuntius bij het Quirinaal Mgr. Borgognini-Duca zou deze boodschap overbrengen. Maar Mussolini gaf voor dat hij het te druk had en wilde den Nuntius niet ontvangen. Een tweede, zelfs een derde bezoek van den Pauselijken Nuntius hadden evenmin resultaat.

Toen besloot de Paus om zich schriftelijk tot den Koning te wenden. Enkele dagen later was er reeds antwoord dat met de wensen van het Opperhoofd der Kerk rekening zou worden gehouden.

Sindsdien is er weer geruime tijd voorbijgegaan. De nieuwe huwelijks-wetten zijn intussen toch van kracht geworden en ongewijzigd in het staatsblad verschenen. Drie maanden gevangenisstraf en 10.000 Lira boete kunnen er worden geëist tegen die priesters die een huwelijk zouden durven inzegenen tussen twee personen, die de Kerk weigert anders te behandelen als de overige kinderen van denzelfden Vader.

Sinds het bezoek van Hitler aan Rome is de anti-clericale actie in Italië in hevigheid toegenomen.

Aan het hoofd van deze ant-katholieke campagne staat Farinacci, die van klein spoorwegambtenaarte in reusachtig snel tempo, minister van staat, en directeur van het dagblad „Regime Fascista” werd.

In dit orgaan worden bijna iedere dag opnieuw felle aanvallen gedaan op den H. Vader, het Vaticaan, de Kardinalen, Bisschoppen en op de gewone gelovigen. **in heel deze actie wordt doorgevoerd** onder het scheinheilig mom om de zuiverheid van het Katholicisme te redden, door de politici te ontwapenen die de leer der Kerk misbruiken om er een werktuig in te vinden tegen het Fascisme.

Dezelfde strijdmethode als in Duitsland zou! Ook in Italië is een vervolg tegen de Kerk ingezet. Jeugdige Fascisten worden opgehist tegen hun kameraden die lid zijn van de Katholieke Actie, die mishandeld worden en wier insignes men hen ontfroft heeft. Farinacci heeft er de burgerlijke autoriteiten toe weten te brengen, om hun relaties te verbreken met de Aartsbisschoppen van Milaan en Bologne, Kardinaal Schuster en Nasalli-Rocca, die het hadden durven bestaan om de rasseneer te veroordelen.

In Italië dreigt eenzelfde toestand te ontstaan in de verhoudingen tussen Kerk en Staat als in Duitsland.

## Eczeemkriemen in 7 minuten gedood!

Uw huid heeft bijna 50 miljoen kleine rimpeltjes en poriën waarin zich kiemen vastzetten en er verschrikkelijke jeuk, 'n ruwe huid, Eczeem, Vervelling, 'n Brandend gevoel, Acne, Uitslag, Psoriasis, Vetswampjes, Pustjes, Voetieukingen en andere kwalen veroorzaken. Gewone behandelingen geven slechts tijdelijk verlichting omdat ze niet de kiem hard aantasten. De nieuwe ontdekking Nixodem doodt de kiemen in 7 minuten en garandeert U 'n zachte, blanke aantrekkelijke, gladde huid te geven in één week of U krijgt Uw geld terug. Vraag vandaag nog gegarandeerd Nixodem bij Uw apotheker en verwijder de Agent: De Lima en Co., Curaçao N.W.I.

Kwel zijn maag niet door hem te genezen van zijn hardlijvigheid.



De kinderen die te lijden hebben van hardlijvigheid hebben dikwijls last van maagstoringen. Het is van dubbel groot belang in dit geval hun niets te geven wat droot nog verergerd. Hoofzaak van vele ouders **Feen-a-mint** is een zeer aangename, zachte kauwgom, welks drie voornaamste voordelen zijn:

1. Het bezwaart de maag niet. Men moet geen grote hoeveelheid ineens gebruiken, en het heeft geen eigenschappen die de spijsvertering bemoeilijken.
2. Deze kauwgom helpt de spijsvertering. Het kauwen stimuleert het natuurlijke vloeden van het speeksel en helpt de spijsvertering.
3. Brengt werking — als 't nodig is in de ingewanden. Heeft echter geen invloed op de maag.

Aan kinderen bevalt de zoete smaak van FEEN-A-MINT, veroorzaakt geen pijn of walging en stoort de slaap niet. Gebruik het zelf en geef het ook aan Uw kind, in de overtuiging dat het blijft bevallen. Koop heden nog een pakje FEEN-A-MINT.

Feen-a-mint  
EEL CHICOLE LAXATIVE

Deze gegolfde steel van den  
Odol-Tandenborstel

is niet een grillige inval, maar het resultaat van jarenlange proefnemingen, om een in elk opzicht volmaakte tandenborstel te construeren. Of U den tandenborstel in de rechter of in de linker hand houdt, steeds zult U constateren, dat de gebogen vorm van den steel, onder doelmattig is. Bovendien heeft de Odol-tandenborstel het grootste voordeel, dat het borsteloppervlak concaaf/convex gevormd is, zodat U niet alleen de voorzijde van de tanden, maar ook alle hoeken van de achterzijde kunt bereiken.

Koopt daarom een Odol-tandenborstel

## BEKNOPT OVERZICHT DER 52ste JAARCIJFERS

	1937	1938
NIEUWE VEZEKERINGEN (Inclusief niet direct opvorderbare Lijfrenten)	\$ 60,159,855	\$ 57,610,739
LOOPENDE VERZEKERINGEN (Inclusief niet direct opvorderbare Lijfrenten)	556,535,261	572,912,435
ACTIVA	154,938,934	167,371,396
INKOMSTEN	32,155,465	34,709,738
WISKUNDIGE RESERVE	131,371,598	141,226,011
RESERVE VOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN SURPLUS	5,842,928	6,681,814

De uitkeringen aan Polishouders in 1938 in leven beliepen \$ 10,426,791; aan Begunstigden wegens overlijden van verzekerden \$ 4,531,510; aldus een totaal van \$ 14,958,301 uitgekeerd.

Opgericht in 1887.

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

Hoofdkantoor — Toronto, Canada.

MORRIS E. CURIEL & SONS  
HOOFDAGENTEN.





nieuwe eigenaars zijn voornemens om het terrein te doen bebouwen.



# HOTEL and RESTAURANT in Aruba for sale.

Apply Box 44.

## Bekendmaking.

De wnd Directeur van den Landsradio- en Telefoondienst maakt aan de telefoongebruikers bekend, dat wegens werkzaamheden ten behoeve van de automatische telefoon, de telefoonaansluitingen zowel beoosten als bewesten de haven gedurende de maand Maart weder beurtelings voor korten tijd buiten gebruik moeten worden gesteld.

**V. ROSSEM'S**  
**Poorters-Toeback**  
**DE BESTE VARINAS**



voor prijzen enz.

### ASTHMA SLIJM VERWIJDERD IN 3 MINUTEN.

De bekende en hevige asthma- en bronchitisaanval hebben een funeste invloed op het gestel. Zij tasten de gezondheid aan en verzwakken het hart. Mendaco, het middel van een Amerikaans dokter verwijdert de asthma-slijm binnen 3 minuten, zuivert het bloed en geeft U nieuwe levenskracht, zodat U de gehele nacht rustig slapen kunt. Mendaco heeft een groot succes en doet U gegarandeerd binnen 24 uur rustig en vrij ademhalen. Binnen 8 dagen volledig herstel, anders Uw geld terug voor ledige verpakking. Verkrijgbaar in elke Apotheek.

DE LIMA EN CO., CURAÇAO.  
No. 1.

### HEEFT HET RECHT IN DE WERELD AFGE-DAAN?

Tegenover macht zoekt men grotere macht te stellen.

En toch zijn er vele lichtpunten.

Een optimistisch woord van een bij uitstek bevoegde is wel juist dat, waaraan de wereld thans behoefte heeft. Daarom drukken we hier gaarne de radiorede af, welke Pater mr. R. H. W. Regout S.J. Zondag 29 Januari j.l. verzoekt van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede, over het grote probleem van het recht in het huidige internationale leven gehouden heeft.

Toen einde September het directe oorlogsgevaar was afgewend van de wereld, ging er een suich van verlichting door alle kringen van ons Nederlandse volk; doch dat betekende nog niets vergeleken met de intense opluchting en bevrijding, die gevoeld werd in die landen, die de grote oorlog aan de lijve hadden geleden en die zich ook nu weer direct bedreigd wisten door ongekende rampen. Voor de Hollandse huismoeder, die de oorlogsjaren had meegemaakt, waren de angstige dagen van September vol zorgelijke gedachten aan terugkerende broodbonnen en kolennood; voor de Franse en Engelse en Duitse moeder herleefde in sprakeloze beklemming de angst voor lijden en dood van meest dierbare huisgenoten. Vandaar de bevrijding, de opluchting, de juichstereming.

Doch al heel spoedig kwam daar als een damp, overheen een nieuwe onrust

en onzekerheid; men werd zich bewust, dat de wijzigingen in de grenzen van Europa voltrokken waren onder druk en dreiging, hoe verdragen en beloften en plechtige verklaringen door meerdere staten, al of niet onder betuiging van leedwezen, niet waren nagekomen, hoe de gebeurtenissen van September de ijzeren bekroning vormden van een hele reeks van feiten, waarbij in allerlei delen van de wereld, niet overwegingen van recht, maar macht en geweld de doorslag hadden gegeven.

En zo heeft zich een twijfel vastgezet bij velen van ons omtrent de waarde van het recht in deze tijd; heeft het recht niet afgedaan in de wereld en is de toekomst niet aan het geweld?

Wanneer wij op deze vraag nader ingaan, moeten wij eerst opmerken, dat er zeker geen tekort is aan geschreven recht. In de laatste twintig jaar heeft de mensheid zich records veroverd op het terrein van werkloosheid en oorlogsbezwering, met meer trots kan zij wijzen op een ongekende toeneming van het getal van internationale verdragen; sinds 1918 zijn meer dan 4000 tractaten gesloten, waarvan meerdere zeer omvangrijk zijn. En het zou onbillijk wezen deze als nutteloos papier te minachten: uitgebreide terreinen van onzekerheid en willekeur — heersten, — men denke aan kwesties van technische aard, van transport en handel, aan sociale en sanitaire vragen, — worden thans beheerst door tractaten, die algemeen worden geëerbiedigd; en er zijn meerdere groeperingen van staten op onze aardbol, waar de vele onderlinge verdragen volle vertrouwen genieten en heilzaam werken; men denke b.v. aan de staten van Noord- en Zuid-Amerika, aan de Scandinavische landen, en met name aan de Balkan, dat oude buskruitvat, waar de afspraken der laatste jaren de gevaarlijke lonten van vroeger hebben gedooft.

Zo zijn er dus duizenden verdragen, die wel onderhouden worden, tegen enige tientallen, die zijn en worden geschonden. Doch helaas, deze betrekkelijk weinige zijn van zo ingrijpende betekenis, dat het niet-nakomen ervan het vertrouwen der volkeren in zijn diepste wezen heeft geschokt en heel het gebouw der rechtszekerheid uit zijn voegen heeft getrokken. Op het gegeven woord en de plechtig afgelegde verklaring durft men zich niet meer verlaten; tegenover macht zoekt men grotere macht te stellen. En zo zien wij, dat sinds October 1938 de bewapening weer met vernieuwde kracht en intensiteit wordt opgevoerd. De cijfers zijn u wel bekend: in 1931, op het einde van de beruchte periode van bewapeningswedloop van voor de oorlog, werden de bewapeningskosten geschat op een 5 miljard gulden; voor 1932 op 10 miljard; voor 1939 zijn ze geraamd op minstens 30 miljard.

Dit alles is somber genoeg. Zijn er lichtpunten te ontdekken, die menigzins op een kentering ten goede? Wij menen van wel. En het is goed deze lichtpunten op te zoeken en er aandacht aan te schenken; want zoals het volstrekt onverantwoord zou zijn de ogen te sluiten voor het gevaar om ons heen en traag te zijn in het beschermen van onze kostbare nationale zelfstandigheid; zo zou het ook verkeerd zijn ons over te geven aan een fatalisme van onafwendbaar komende rampen.

Een lichtpunt is, dat door de gebeurtenissen van September miljoenen tot bezinning zijn gekomen. Toen de wagen van de vrede al met een wiel over de afgrond hing, is er een schok gegaan door de mensen, die heilzaam werken kan. Niet alleen is men in meerdere landen wakker geschrokken tot groter waakzaamheid en activiteit, maar tevens is men scherper gaan beseffen, dat het stel van het recht, in de meest ruime zin van het woord, tussen de burgers van eenzelfde staat en tussen de volkeren onderling een volstreekte eis is. En zo is ook in deze maanden de gedachte weer scherper naar voren gekomen — tegen alle verdrukking in — dat op den duur geen vrede te verkrijgen is zonder een rechtsordening van de internationale samenleving, een rechts-ordening die zelf gedragen wordt door de wil tot gerechtigheid bij de grote meerderheid der bevolking.

Naar aanleiding van het onmiskenbaar juiste feit, dat de Volkenbond in de laatste jaren machteloos is gebleken om de vrede te beschermen, hoort men dikwijls als een uitgemaakte zaak verklaren, dat het experiment van de Volkenbond tot het verleden behoort. Het is mogelijk, dat men gelijk heeft; maar het is ook mogelijk, dat het smeulend vuur tot nieuw leven wordt aangeblazen. Er zijn symptomen, die er op wijzen, dat de Volkenbond, of althans de Volkenbondsgedachte, sinds September in aanzien gewonnen heeft. De sfeer van het Pan-Amerikaans congres in Lima, de nauwere belangstelling van de Verenigde Staten voor het gebeuren in Europa, de bezinning op diepere beginselen in meerdere landen, waarvan o.a. de oproep tot geestelijke herbewapening een uiting is, dit alles doet hopen, dat ter elfder ure een opleving, een „revival“ zich baan breekt, die met jonge vitaliteit zal trachten de rechtsgedachte te doen zegevieren boven de chaos van geweld.

Men kan toegeven, dat aan de Volkenbond ernstige fouten kleven en dat helaas meerdere van zijn leden in de loop der jaren getracht hebben de Bond te benutten voor eng-nationalistische of verderfelijke ideologische doeleinden, dan blijft toch staan, dat de grondbeginselen van de Bond volkomen juist zijn, en overeenstemmen met de eisen van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling en van christelijke moraal.

Wil de wereld zich in stijgende lijn ontwikkelen, dan moet vroeger of later (en er is reden om te hopen: vroeger) een ordening worden doorgevoerd, waarin de onvermijdelijk voorkomende ge-

### Goed tegen pijn, pijnlijkheid en rugpijn.

Neem voor f 0.70 een proef.

Als U een stijve hals hebt — Omega Olie. Als Uw arm stijf of pijnlijk is — Omega Olie. Als U last hebt van rugpijn — neem OMEGA OLIE en het wordt beter voor f 0.70.

Zo is het ook het geval met gevoelige voeten, verkoudheid op de borst en welke pijn ook in uw lichaam — zoek Uw heil in OMEGA OLIE — wijf er goed mee in. Zelfs reumathiek neuritis, ischias, zenuwpijn en lende pijn worden erjaagd door flink inwrijven met Omega Olie.

Het is de bevoorrechte wijf-olie van kampioen-boksers, baseball- en voetbalspelers en andere sportbeoefenaars in elk werelddeel. Het kost f 0.70 per flesje in elke apotheek te Curaçao en Aruba. 3

schillen tussen volkeren langs vreedzame weg rechtvaardig worden beslecht.

In de maand Augustus van het afgelopen jaar zijn in Den Haag in congres bijeen geweest meerdere vooraanstaande katholieken uit allerlei landen, specialisten op het gebied van internationaal recht en internationale ethiek. Hun beschouwingen gingen geheel in de richting van het zo juist besprokene. Zie hier in korte samenvatting enige conclusies van het congres.

Als plicht van den Katholiek wordt gezien:

1. waardering van de Volkenbond als belangrijke poging tot internationale rechtsordening;

2. vermijden van elke zuiver-negatieve critiek ten opzichte van de Volkenbond, welke zou insluiten een afkeuring van de natuurrechtelijke beginselen, die in het Pact belichaamd zijn;

3. trachten, ieder binnen eigen invloedssfeer, om de juiste beginselen van de internationale moraal te verbreiden, en zo de vestiging voor te bereiden van een internationale organisatie, die dienstig is om het algemeen welzijn van de mensheid te bevorderen;

4. tenslotte, zonder ophouden bidden tot God, in een werkelijk katholieke, dat is alle volkeren omvattende geest, dat (en hier volgt een citaat uit de kerkelijke liturgie) „dat de volkeren, die ten gevolge van de zonde al te lang verdeeld zijn geweest, zich eindelijk mogen onderwerpen aan het gezag van den Christus-Koning“.

De slotgedachte van deze conclusies, dat de volkeren in hun verdeeldheid slechts tot samenwerking en vrede kunnen komen in een erkenning van God en een onderwerping aan Zijn geboden, deze gedachte is in de laatste maanden dieper doorgedrongen, en het feit, dat openlijk en officieel door staatslieden in meerdere landen verklaringen in deze geest zijn afgelegd, zijn een lichtpunt in de duisternis. De rede van een Cordell Hull op de Kerst-bijeenkomst in Lima, waarin hij zegt, dat de verhoudingen van God de staten, de woorden van Roosevelt op 4 Januari gericht tot de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, waarbij hij verklaart, dat alleen wanneer de godsdienst de grondslag vormt van de staat, de beginselen van den Koning van de Vrede tot hun recht kunnen komen, de oproep tot geestelijke en zedelijke herbewapening, die in meerdere landen sterke weerklink vindt — een oproep die wij met ontroering en dankbaarheid en in verenigde smeking tot God hebben mogen aanhoren uit de mond van H.M. de Koningin — al deze uitingen doen hopen, dat de volkeren in hun nood de weg naar God gaan zoeken.

Wat kunnen wij tenslotte in ons kleine land doen om de rechtsgedachte te laten herleven? Op de grote politiek der mogendheden kunnen wij weinig directen invloed uitoefenen. Maar wel kunnen wij medewerken aan de verbreiding van die ruimer, frisser geest, die door begint te breken om ons heen; wij kunnen meehelpen aan de opbouw van een nieuwe gemeenschap. Het recht in de wereld heeft het sterkst geleden door de zelfzucht, het egoïsme van individuen en van groepen, dat gewoed heeft zowel op sociaal-economisch terrein als in het politieke leven en met name ook in de internationale verhoudingen.

De fout, de misdaad van den een heeft de fout en de misdaad van den ander opgeroepen, en nieuwe weerwraak uitgelokt. Aan onze tijd zou het woord van Schiller tot motto kunnen worden meegegeven: „Das is der Fluch der bösen Tat, dass sie immer fortgebährnd Böses nur erzeugt“.

Als ieder van ons, en zo duizenden van ons, binnen eigen kleine kring de goede daad stellen, eerlijk belangeloos, met liefde en eerbied voor den medemens, die evenzeer als ik verlangt naar geluk, in erkenning van Gods heerschappij, kan kan geleidelijk het recht en de vrede in de wereld zijn plaats veroveren.

### „DIE WOEST LEELIJK“



„Neem dan een van mijn Formamint-sintablen, anders hebben wij het morgen ook te pakken!“

**FORMAMINT**



### Next sailings from CURAÇAO:

To EUROPE, via Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad and Barbados:

ms. „Phoenicia“	March 9
m.s. Cordillera“	March 18
ms. Prhygia“	March 23
ms. „Patricia“	April 6

To CENTAL AMERICA (Pto Columbia, Cartagena, Orizaba, Pto. Limon, Pto. Barrios):

ss. „Feodosia“	March 2
ms. „Cordillera“	March 2
ms. „Seattle“	March 2

ms. „Patricia“ March 14

To MARACAIBO:

ss. „Alemania“ and ms. „Frisia“ in connection with our transatlantic steamers.

Edwards, Henriquez & Co., Curaçao, Tel. 106.

ARUBA TRADING CO., Aruba.

### KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOT MAATSCHAPPIJ N.V. Afvaarten van Curaçao:

Naar Santa Marta, Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal, Kingston, en Pto. Limon:

ms. „Colombia“	20 Maart
ss. „Costa Rica“	12 April

Naar Santa Marta, Pto. Colombia, Cartagena, Kingston, Pto. Limon en Cristobal:

ms. „Socrates“	9 Maart
----------------	---------

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados, Plymouth, Havre, Amsterdam en Hamburg:

ss. „Simon Bolivar“	9 Maart
ms. „Socrates“	23 Maart

Naar Port au Prince en New York:

ss. „Van Rensselaer“	13 Maart
ss. „Crijnsen“	3 April

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Guanta, Cumana, Pampatar, Carupano, Trinidad, Georgetown, Paramaribo, Trinidad, Barbados, Madeira, Plymouth, Havre en Amsterdam:

ss. „Stuyvesant“	12 Maart
ss. „Van Rensselaer“	2 April

Naar Pto. Cabello en New York:

ss. „Astrea“	10 Maart
ss. „Flora“	17 Maart

Naar Pto. Cabello en New York:

ss. „El Libertador“	15 Maart
ss. „El Libertador“	28 Maart

Naar Cristobal en Zuid Pacific Kust:

ss. „Helder“	13 Maart
ss. „Baarn“	27 Maart

Direct naar Liverpool en Rotterdam:

ss. „Bennekom“	6 Maart
ss. „Bodegraven“	25 Maart

Naar Maracaibo via Aruba:

ss. „El Libertador“	Maandag	6 Maart	11 a.m.
ss. „Flora“	Woensdag	8 Maart	—
ss. „El Libertador“	Donderdag	9 Maart	11 a.m.
ss. „El Libertador“	Zondag	12 Maart	2 p.m.

Naar Bonaire, St. Maarten, Saba, St. Eustatius, en St. Kitts:

ss. „Baralt“	11 Maart	9 a.m.
--------------	----------	--------

### —GRACE LINE—

(Wijzigingen voorbehouden.)

AFVAARTEN VAN CURAÇAO:

NAAR NEW YORK, via La Guaira, Pto. Cabello, Aruba (facultatief) Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal, Kingston, en Cap Haitien:

S.S. „SANTA ROSA“	Maart 7
S.S. „SANTA PAULA“	Maart 14
S.S. „SANTA ELENA“	Maart 21

Uitsluitend buitenhutten met privé zoetwaterbad.

NAAR MARACAIBO, via Aruba:

S.S. „C I S S“ (vracht alleen)	Maart 7—8
S.S. „C I S S“	Maart 14—15
S.S. „C I S S“	Maart 21—22

S. E. L. MADURO & SONS — Agenten.

Menigien zoekt zijn heel leven lang, omdat hij voor de gevolgtrekkingen van het vinden bevreesd is.

Geen herinneringen is weemoediger, dan de herinnering aan valse liefde.

De meeste mensen kunnen beter geheel de wereld vergeten, dan hun eigen ik.

Wij mogen nooit aan anderen hun idealen ontnemen, vooral niet in deze tijd, nu zij zo hard nodig zijn.

Hebben wij zelf door de geweldige kamp des levens, waarvan we een werkzaam deel hebben genomen, van onze energie veel ingeboet, laat de terugslag van ons voorbijgeven leven toch nooit jonge krachten verlammen.

Wie idealen vermoort, vermoort een kracht, vermoort een leven, steelt een kapitaal uit de schatkist van God om het renteloos weg te werpen.

Juist die mensen, die in het leven veel geduwd worden, nemen vaak het minst van hun plaats.

Een mens die niet kan leiden, dan handig te werken, kan geen goed maken.

Sommige mensen denken, dat zij met den dood afgeroken hebben, en zij in een levensverzekering zijn gekomen, welk een dwaalweg! Zij hebben dan gewaagd voor anderen, niet voor hen zelf; zij hebben iets gedaan voor de tijd, niet voor de eeuwigheid.